



# ABRAŞİYE HABERLERİ

(Süryanceden özetlene) ~24.6.1979~

ܐܒܪܐܫܝܬܐ  
ܗܒܝܪܐܝܬܐ

24.6.1979 Avrupa Süryani Abraşiyesi için utulmiyacak bir gün kaydedildi ... Süryani kilisesi tarihinde ,Süryani bir Metropolitin resametini ilk dafa Avrupa kıtasında icre ediliyor...Orta doğu devletlerden Batı devletlere göç eden millet geride bıraktığı kilise ve eski manastırları,yeniden tesis etmek elbette büyük ve ağır fedakârlığa ihtiyaç vardır...Bunu takdir eden Hengelo kilise meclisi daha evvel Hollanda'da ilk bir Süryani kilisei tesis etti,sonra Avrupa Süryani Abraşiyesine yeni ve genç bir Metropolitin resmetine bütün hazırlıkları tamamlamıştı...Nihayet bu hizmeti takdir eden Antakya Süryani Patrikimiz ,Avrupa'ki Süryani cemaatımızı memnun ve sevindirmek için ,Metropolitin resametini Avrupa'ya icre edilmesini kararlaştırıyor ve 24.Haziran günü resamet günü ilân ediyor...Bugün seyretmek ve ruhani törene iştirâk etmek için Hengelo kilise meclisi bütün ruhani reislere,kilise Meclislere ve bölgelerdeki süryani cemaatımıza ,dini ve medeni şahsiyetlere davatiye göndermişti...

Bu davatiye'ye sevinerek Avrupanın muhtelif şehir ve kasabalardan yüzlerce kişiler, Tren,Araba,ve uçaklarla gelmişler... senelerden beri gurbette birbirini görmeyen, cumartesi Hengelo caddelerinde güler yüzlerle selamlaşıyordu... hazırlanan programa göre 23.cumartesi bütün cemaat Hengelo Süryani klisesi'nde pazar akşam namazında hazır bulunuyor ve namazdan sonra bütün süryani evlerde misafir ediliyor ...herkes kendi dost ve akrabasile neşelidi...Süryani kilisesi için önemli gün...göçmenler için olurki bir ümit...

24.Haziran 1979 sabah erken saatlerinde herkes yerini almak için Industriest.56 adresindeki kiliseye doğru gidiyor,fakat o büyük süryani topluma,büyük kilise küçük geldi... bu önemli ve tarihli törene iştirak etmek ve ayakta izlemek,kilise önünde ve caddesinde bekleyenler çoktu... Radyo,gazete,ve TV.muhabirlerine çok enteresan bir gün idi,kimi foto çekiyor,kimidi film alıyor. Hazır bulunan Katolik ve Evgelisch ruhanileri ,ve medeni şahsiyetler resamet töreni büyük ilgi ile izliyordu,eski bir din resamet töreni ...Süryanice ilahileri ...Hengelo Süryani medresenin terennüm-leri herkes için tatlı idi...

Nihayet büyük ruhani tören için Rabban İsa Çiçek .JULIUS YESHÛ ismile O.Avrupa Metropolitliğine resmedildi.Yeni Metropolitin ön planı,her bölgede süryani bir kilise, ve yanında süryani kültürü için medrese kurmak,ve dağınık cemaatı kilisenin bulunduğu bölgede toplattırmaktır. Bunları yerine getirilmek için elbette cemaatın yardımı ve elele olmak en büyük roldür...



**R.İ.ÇİÇEK**

R.İ.Çiçek ,Keşiş Yusuf oğlu Keşiş Barsavm'ın oğludur.1942 yılında yukarı Kefre köyünde doğmuştur. İlk tahsilini köyde daha sonra 1951 - 1958 Deyrulzafaran Sementinerinde ve Marhum Metropolit Mar Filluksinos H.Dolapönü yanında bittirmiştir.

1958 de İncili Şammas resm olur ve kendine verilen dini yetki üzereine 60 seneden beri Siirt ve Bitlis vilayetlerine bağlı SASUN dağlardaki köylerde yaşayan hristiyanların dini hizmetlerini yerine getirmek üzere 40 günlük bir gezisinde 300'a kadar vaftiz ve nikah kılmış ve onları yeniden hristiyanlığa hidayet etmiştir.

Bu başarı görevini bitirdikten sonra küçüklüğünden beri Rahiblik mesleğini seven ve tarcih eden R.İ.Çiçek Deyrulumur(Mar Gabriel) Manastıra barınarak 22 Mayıs 1960 yılında Tur'abdin Episkoposu Mar İvennis Afram Bilgiç tarafından Rahibliğe takdis edilir. 1962 Manastır riyasetini devr alır ve bütün kuvvetile Manastırda büyük faaliyetlerle görevine başlıyor. 1962 - 1973 kadar gösterdiği faaliyet ve onunriyasetinde Manastırda biten en önemli işler:

I - Manastırda 17 -20 Talabalık bir SEMİNERİ tam faaliyete getirmek ve yönetmek.



- KOLO SURYOYO -

[illegible]



















potrik horretleri  
ve matranlar  
Hengelo süryani  
Cemaati ile  
son gece'de...



وَجْهٌ مَعْنَاهُ هَاجِرٌ هَذَا  
 وَهَذَا هَذَا هَذَا وَهَذَا هَذَا  
 هَذَا هَذَا هَذَا هَذَا هَذَا هَذَا

Rabban İ.Çiçek resmetten önce İman dusturu okuyor...





متروپولیت یولیوس  
هنگلو سوریانی  
... / ...  
Yeni Metropolit  
teslim aldığı  
AKKASA ile cemaatı  
mübarek kılıyor..

متروپولیت یولیوس  
هنگلو سوریانی  
... / ...

Resametten sonra  
yeni Metropolit  
ruhaniler tarafından  
küşüye kaldırarak  
İncili okuyor... →



متروپولیت یولیوس  
هنگلو سوریانی  
... / ...  
Metropolit Julius  
Hengelo Süryani  
kilisesinde ilk  
KIDDASı icre ediyor..



Süryani Metropolit resameti, Almanya ve  
Hollanda gazetelerinde büyük ilgi gösterdi...

ALMANYA:

AHLEN UND UMGEBUNG

## Syrisch-orthodoxe Christen kamen aus ganz Europa zur Erzbischofs weihe nach Hengelo

300 Gäste aus Ahlen und NRW / Weihbischof Dr. Lettmann und Dechant Menebröcker

Vertreter der kath. Kirche



AHLEN/HENGLO. Am vergangen Sonntag strömten aus ganz Europa und darüber hinaus die syrisch-orthodoxen Christen in Hengelo/Holland zusammen; sei es nun mit der Eisenbahn, mit dem Flugzeug, dem Bus oder im eigenen Pkw. Die syrisch-orthodoxen Christen aus Ahlen und ganz Nordrhein-Westfalen waren unter der Leitung von Pfarrer Josef Harman mit einer Abordnung von etwa 300 Personen vertreten. Gäste der evangelischen als auch katholischen Kirche waren geladen; die Diözese Münster war vertreten durch Weihbischof Dr. Reinhard Lettmann und Dechant Menebröcker von Ahlen.

Anlaß der großen Zusammenkunft: Rabban Isa Cicek, der schon häufiger in Ahlen weilte und der die Kontakte zur römisch-katholischen Kirche in Ahlen mit Dechant Menebröcker angeknüpft hatte, wurde von seiner Heiligkeit Patriarch Yakoup III. von Antiochien, Sitz Damaskus, in Hengelo zum Metropolit und Erzbischof für Europa geweiht und in sein neues Amt eingeführt.

Schon Tage vorher trafen die ersten Gäste ein. Alle Hotels waren belegt. Jede syrisch-orthodoxe Familie in Hengelo beherbergte in der eigenen Wohnung bis zu einem Dutzend Gäste. Überall gab es freudiges Wiedersehen. Manche Verwandte und Bekannte hatten sich seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen. Getrübt wurde die Freude ein wenig dadurch, daß die Asylbewerber von Deutschland nicht wagten, das Land zu verlassen, da mit eventuellen Schwierigkeiten an der Grenze zu rechnen war.

Dennoch, am Sonntagmorgen faßte die große St.-Ludgerus-Kirche in Hengelo nicht alle Gäste. In der Kirche

Während der Weihe wurde von den Priestern und Diakonen immer wieder das „Kyrie eleison“ gesungen.



Hollanda  
yayını...

VRJIDAG 29 JUNI 1979

standen die Gläubigen „wie die Heeringe im Faß“. Als dann Patriarch Yakoup III., der eigens hierzu von Damaskus herübergefliegen war, einzog, kannte die Freude und der Jubel

der Gläubigen keine Grenze. Nach vorbereitenden Gebeten begann die eigentliche Liturgie mit Patriarch Yakoup III. unter Assistenz von Erzbischof Severius Zaka vom Irak und

Erzbischof Temoteus Afrem Abudi von Skandinavien.

Die ganze orientalisch-pracht entfaltete sich bei dieser Liturgie. Da waren die goldenen Bischofsstäbe, die Stangen mit den Zeichen der Seraphinen und Cherubinen; über der heiligen Handlung wurden sie schwingend bewegt. Ein Erzdiakon schwenkte während der ganzen Zeit das Weihrauchfaß: Wie der heilige Rauch zum Himmel emporsteigt, so mögen die Gebete zu Gott aufsteigen. Die heiligen Gestalten Brot und Wein und bei dieser heiligen Messe auch der Weikandidat waren mit einem Tuch, dem Velum bedeckt: Die Geheimnisse Gottes sind den Blicken der Menschen verborgen.

Nach der heiligen Messe fand die Weihe des neuen Erzbischofs und Metropoliten statt. Nach der uralten Liturgie des heiligen Jakobus wird durch Handauflegung der Heilige Geist herabgerufen auf die Gestalten von Brot und Wein und von dort ebenfalls durch Handauflegung auf den Weihe-

kandidaten übertragen. Während der Bischofsweihe wurde von den Priestern und Diakonen immer wieder das „Kyrie eleison“ in Griechisch gesungen. Dann wurde der neue Metropolit mit den heiligen Gewändern bekleidet und den Insignien ausgestattet. Die Priester und Diakone erhoben den neuen Metropoliten mit dem Stuhl auf die Schultern. Als er dann zu Fuß die Kirche verlassen wollte, hob ihn die jubelnde Menge auf die Schultern. Die Freude aus südländischem Temperament kannte keine Grenzen.

Beim anschließenden Empfang in der „Warbeek“ reichte der Platz nicht aus, obwohl für über 400 Gäste gedeckt worden war. Von den verschiedensten Seiten wurden Glück- und Segenswünsche ausgesprochen und Geschenke überreicht. Im Namen der katholischen Kirche und besonders im Auftrage des Bischofs Heinrich Tenhumberg von Münster überbrachte Döckant Menebröcker die guten Grüsse. Für alle Teilnehmbar war dieser Tag ein unvergeßliches Erlebnis.

# Syrische christenen

(Door Koen Kappenburg)

Zondag j.l. werd hij in de Syrisch-orthodoxe kerk „metropoliet“. Wij zouden in onze taal zeggen: aartsbisschop. Met z'n 37 jaren is Zijne Eminentie Metropoliet Julios zoals hij nu heet, wonende aan de Helmerstraat in Hengelo, een van de jongste bisschoppen, zo niet de jongste, in Europa. Een man met een enorm groot diocees: de Beneluxlanden, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, de Bondsrepubliek. Daar wonen verspreid zo'n 15.000 leden van de zich de oudste christelijke kerk noemende „Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië“.

Eeuwenlang vormden ze in het midden-oosten en in India een gesloten gemeenschap voor wie de kerk in het dagelijks leven van grote betekenis was. Nu zijn ze uitgezworven over grote delen van het voor hem vreemde westen met andere talen, andere gewoonten, andere denkpatronen. Zullen ze hier het eigene kunnen handhaven?

## Çiçek nu metropoliet

Ik vertrouw dat mijn mensen hier zeker in kerkelijk opzicht zichzelf kunnen blijven. Onze kerk heeft een zeer rijke traditie. Wij noemen ons de oudste christelijke kerk die door de apostelen uit Jeruzalem is gevestigd. Wij spreken de taal die Onze Heer en Verlosser heeft gesproken: het Aramees. Ik vermoed dat wij, als we onszelf maar weten te blijven, van betekenis kunnen zijn voor het kerkelijke leven in Europa. We hebben wat te bieden.

Metropoliet Julios is een geheel ander type dan de meeste van zijn westerse collega-bisschoppen. Ongetwijfeld een wijs man, dat wel. Geen statige, voornamelijk figuur al probeert hij oprecht een waardige indruk te maken. Klein van stuk, een typisch voorbeeld van een man uit het midden-oosten. Erg beleefd, erg vriendelijk, op het minzame af, maar ook weer erg beweeglijk en erg fel als hij in z'n eigen taal rap antwoorden geeft op de vragen die tolk Kazan (ultstekend Nederlands

Helmerstraat in Hengelo, thans de eerste tot dusver enige Syrisch-orthodoxe kerk in midden Europa (ook Zweden heeft een bisdom).

Wat je nooit tijdens een gesprek met bijvoorbeeld een r.k. bisschop zal overkomen: voortdurend komen volwassenen en kinderen de kamer binnen om wat te vragen, te overleggen, diaken. Dat gebeurde met een speciale bedoeling.

### Missionaris

In vele dorpen in het zuidoosten van Turkije woonden christenen die al vele jaren geen priester hadden gezien. 't Waren in het algemeen Armeniërs. Ik moest daar enige tijd als een soort missionaris werken, dopen, trouwen. Ik was er betrekkelijk veilig als niet-priester, als burger, maar wel moest alles in het geheim 's-nachts gebeuren. Hier in het westen heeft men er eigenlijk geen idee van hoe daar in het Turkse achterland, waar de dorpshoofden, de agha's de absolute heersers zijn, wordt geleefd. Toen ik er was waren er geen wegen. De dorpen leefden vaak in onmin met elkaar. Je moest stiekum van het ene naar het andere dorp gaan. Door het gerucht te verspreiden dat je naar dorp A ging maar in werkelijkheid naar dorp B, probeerde ik me veilig te stellen. Toch werd ik door de moslims vervolgd en ben driemaal op het nippertje aan de dood ontsnapt.

### Jeugdijaren

Rabban Isa Çiçek zoals z'n naam luidt, komt uit een boerengezin dat op het platteland van Turkije leefde. Toen hij acht jaar oud was bracht z'n vader hem naar het klooster Deyr-ul-zafaran, destijds de zetel van de patriarch van de Syrisch-orthodoxe kerk die inmiddels als een soort balling in Damascus leeft.

Dat was een van de beroemdste kloosters van onze kerk, vertelt hij. Je leerde er alles. Syriac bijvoorbeeld, de taal van onze kerk. De naam „Syriac“, die ook in de naam van onze kerk is verwerkt, heeft bij ons dezelfde betekenis als „christen“ in Europa.

De bekeerde joden uit de periode dat de Heer was gekruisigd noemden zich Syriërs naar koning Cyrus, die in het jaar 539 voor Christus de joden uit de ballingschap bevrijdde. Ook Jezus was immer een bevrijder. Wij hebben de naam „Syriërs“ behouden, terwijl in Europa de naam „christen“ geleidelijk gebruikelijk werd.

Maar terug naar de jeugdijaren van de nieuwe metropoliet in het eeuwenoude klooster. Hij leerde er dus Syriac spreken en schrijven, maar ook de theologie beoefenen, verschillende talen.

Het was eigenlijk een soort theologische school. De priesters die er woonden wilden later monnik worden, maar dat was geen voorwaarde. Ik ben er acht jaar gebleven. Toen bracht m'n vader me naar een bekend historicus in Madini, bisschop Dolabani, waar ik een verdere opleiding kreeg. Hij wijdde me tot sprekend hem doorgeeft tijdens een lang gesprek in een van de zaaltjes van het vroegere gereformeerde jeugdboulevard aan de

Het is voor de mensen in die dorpen heel, heel moeilijk om christen te blijven. Het leven is er bovendien erg primitief. Men moet helemaal zelf in de levensbehoefte voorzien, zelf kleren maken, olie voor de lampen. De christenen zijn er vaak als het ware de slaven van de agha's.

### Monnik

Terug in het klooster, dat was in 1960, werd de jonge Rabban Isa Çiçek monnik. Van dat moment af zou hij nimmer mogen trouwen. Hij studeerde veel, maar wel illegaal. De Turkse grondwet garandeert de godsdienstvrijheid van de minderheden. Maar in die wet, gebaseerd op het Verdrag van Lausanne dat na de eerste wereldoorlog werd opgesteld, heeft men „vergeten“ de Syrisch-orthodoxen op te nemen. Officieel bestaan ze niet. En iemand die niet bestaat kan dus ook niet gediscrimineerd worden, hoewel dat dagelijks gebeurt.

Toen het hoofd van het klooster waar hij woonde plotseling stierf nam de jonge Çiçek de leiding ervan op zich. Hij stichtte een theologische school en opende er een bibliotheek. De patriarch van zijn kerk zag echter duidelijk wat in hem. Hij riep hem naar Libanon voor een wetenschappelijke theologische studie en stuurde hem vervolgens naar Duitsland voor verdere studie en zielzorg onder de christen-Turken die daar met moslim-Turken als gastarbeiders waren gaan werken. Hij bleef er twee jaren en werd toen naar Amerika gestuurd, weer voor studie en zielzorg. In 1977 stuurde de patriarch hem naar Hengelo met de opdracht hier een centrum te stichten voor de steeds groeiende groep christen-Turken in verschillende Europese landen.

Er was inmiddels zakelijk wat veranderd. Veel christen-Turken hadden zich door hard werken met name in Duitsland een zekere positie verworven, waren vaak chefs van hun moslim-landgenoten. Ze lieten hun families komen. Die ontwikkeling zette in het thuisland kwaad bloed en andere christen-Turken moesten er dikwijls onder leiden. Zo begon een stroom emigranten te komen. Met hen kwamen ook enkele priesters mee. Er groeide nieuwe afdeling van een historische kerk.

### Gastvrij

Ook nu bij bisschop is wil Çiçek in Hengelo blijven wonen. In Nederland zijn de christen-Turken in het algemeen gastvrij ontvangen dan in andere landen. De nieuwe bisschop hoopt hier meer mogelijkheden te hebben dan in Duitsland, hoewel daar de meeste leden van zijn diocees wonen. Door de goede betrekkingen tussen Syrisch-orthodoxe kerk en de Rooms-Katholieke kerk (paus Paulus VI en Patriarch Ignatius Jacobus III gaven al eens een gezamenlijke verklaring van de Syrische kerk om hun eenheid in geloof tot uitdrukking te brengen), door de beslissing van de Syrische kerk en met andere kerken in het midden-oosten te streven naar hereniging met Rome, rekent Metropoliet Julios erop goede betrekkingen met de (Nederlandse) kerken tot stand te brengen.



Hij voerde al gesprekken met paus Johannes Paulus I. Binnenkort gaat zijn patriarch naar de nieuwe paus. Er zijn al bezoeken gebracht aan de Raad van Kerken in Amersfoort en de bisschop is lid geworden van de Raad van Kerken in Hengelo. Allerlei initiatieven dus om de oudste christelijke kerk in het Westen in te passen in het kerkelijke leven hier.

Wij hebben wat te bieden, herhaalt hij. Onze mensen zijn zeer sterk bij de kerk betrokken. we houden dagelijks een gebedsdienst waar veel mensen komen. Op zondag zit de kerk vol.

Het is heel gewoon dat een man 's avonds tegen z'n vrouw zegt: ik ga even naar de kerk. Dit gebouw is een ontmoetingspunt. Zonder de kerk ben je niet volledig, zeggen wij altijd. Wij hebben erg veel voor de kerk over. Naar mijn indruk veel meer dan men hier bijvoorbeeld in Nederland gewend is. Maar we hebben ook veel problemen.

#### Problemen

De kwestie van de toelating bijvoorbeeld. Metropolit Julois laat vragen over zijn activiteiten voor de leden van zijn kerk in de St. Jan in Den Bosch en de gesprekken met staatssecretaris Haars onbeantwoord. De Syrisch-orthodoxe kerk is geen Turkse kerk maar een die vele landen omvat. Dat vraagt uiteraard een heel voorzichtige aanpak als het om kwesties gaat die mensen uit een bepaald land betreffen.

Maar er zijn ook heel andere problemen. Financiële bijvoorbeeld. De christen-Turken die de laatste jaren zijn gekomen hebben doorgaans al hun bezittingen moeten achterlaten of voor een appel en ei moeten verkopen.

Wat voor ons kerkelijk gezien ook erg is, is dat we ook onze eeuwenoude bibliotheken niet meer kunnen gebruiken. Wij schrijven nu onze gebedenboeken en andere geschriften met de hand over, vertelt de Metropolit. Met trots laat hij zo'n eigenhandig geschreven boek zien.

Hebben wij niet het gezegd: monnikenwerk?

Begin deze week schreef ik al: wij in Nederland zullen met deze oude, traditionele kerk moeten leren leven. Maar zij met ons. En dat roept de vraag op: hoe zullen Nederlandse christenen deze geloofgenoten tegemoet treden?



## Bisschop Julios gewijd in Ludgeruskerk Hengelo is nu centrum van Christen Turken

## in Europa

Hengelo - Met de wijding van monnik Isa Cicek tot bisschop hij nam de naam Julios aan- is Hengelo het kerkelijk centrum geworden van de in Midden Europa verblijvende Syrisch-orthodoxe Turken, met uitzondering van de landen Zweden en Engeland. Bisschop Julios is tevens vicaris van patriarch Ignatius Jakoub III van Antiochië, de hoogste kerkelijke leider van de Syrisch-orthodoxe gemeenschap. Deze patriarch was het ook die Cicek tot bisschop wijdde.

De plechtigheid had zondagmorgen van tien tot twaalf uur plaats in de Hengelose Ludgeruskerk. Voor de wijding waren ruim 2000 Christen Turken uit Zweden, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, België, Frankrijk en Nederland naar Hengelo gereisd. De Ludgeruskerk biedt aan zoveel mensen geen plaats. Een groot aantal was dan ook genoodzaakt om buiten te blijven. De deuren van de kerk bleven open, zodat het buiten mogelijk was de dienst enigszins te volgen.

Na de plechtigheid -gesproken werd in de kerktaal „syriac“, die voor de aanwezigen af en toe vertaald werd- toog men naar het recreatiecentrum De Waarboek voor een gezamenlijke maaltijd. Ook hier bleek de grote zaal te klein om de enorme toeloop te kunnen verwerken. Velen moesten ook hier weer buiten blijven. De wijding van bisschop Julios is een

eerste duidelijke stap in de richting van een georganiseerde Syrisch-orthodoxe kerkgemeenschap onder de in West-Europa verblijvende Christen Turken. Dat zijn er ruim 25.000, de meesten van hen wonen in Zweden en Nederland.

In de verschillende landen is al een aantal pastores aan het werk om de kerk te helpen opbouwen. Het uitstippelen van een kerkelijke organisatie binnen het bisdom is geen eenvoudige zaak, omdat het merendeel van de

Christen Turken vluchteling is, en steeds trekt.

Vanuit Hengelo wordt al een krantje uitgegeven voor de Europese Syrisch-Orthodoxe Turken. Tot de plannen van de bisschop behoren verder onderwijsprojecten, waarbij het onderwijs in de eigen taal speciale aandacht zal krijgen. Bisschop Julios hoopt in Hengelo -of elders in Nederland- zo spoedig mogelijk de beschikking te krijgen over een centrum, van waaruit hij zijn werk voor het bisdom Midden-Europa kan verrichten.

PATRIK HAZRETLERI

VE MATRANLAR

HOLLANDA DEVLET

SEKRETERI

HAARS İLE

SÜRYANI GÖCMENLERİN

SORUMUNU DAN HAAG'TA

GÖRÜŞÜYÖRLER ....



Staatssecretaris Haars (justitie) heeft gisteren de hoogste kerkelijke leider van de Syrisch-orthodoxe christenen en zijn gevolg ontvangen. Samen bespraken zij de problemen van de kerk-Turken in de Sint-Jan van Den Bosch.















# 'KOLO SÜRYOYO' VEKİLLERİ:

## B. ALMANYA

YAKUP DEMİR

Schwib/Koenigasse 1,  
8900 AUGSBURG, B.R.D

S.Yemre Cebes:

8953 PÜTZEN, Karlstr. 11

S.Pavlos Küçükaslan:

8940 Memmingen, Grenz hofstr.5

Abdulmasih Yüksel:

8703 Ochsenfurt, Markbreider str.22

Gabro Utay:

8754 Grososstheim, Kornstr.18

İsa Demir:

6926 Kirchardt, Hauptstr.46

İbrahim Araz:

7333 Ebersbach, Krapfenreuterstr.2

Edvert Çiftçioğlu:

711 HEILBRON, Mettelbachstr.33

Yakup Aras:

6901 NUSSLOCH, Loppengasse 51

MUSA DOĞAN , Burgerstr.4

7120 BIELEFELD - BISSINGEN

Demir Yakup:

6446 NENTERSHAUSEN HEFS.1. FUHL.2

Edip Özcan:

Baumert str.29, 6000 FRANKFURT 61

Yusuf Işık:

6200 WIESTADEN, Amser str.12

Zeki Uyanık:

5 KÖLN 60, Gelzenkirchener str.34

Abdo Çiçek: Ahlen /Westf.

Am Stokpiper 123 B.R.D

EDİP KAVAK , ENSCHEDE - HOLLAND

YAKUP AYDIN , PARIS - FRANCE

GÜLEYMAN AKTAŞ, MERSİLYA "

FIKRI TEMİZ - II9, 65 str. West New-  
york,NJ 01093 U. S . A .

GABRO GÜLÜNAY:

Via Solaria 12 - 6648 MINUSIO, SWITZER

CELEBİ AKAR: ( A L M A N Y A )

2870 DELMENHOPST , Bresläuerstr.52

İSA YALÇIN:

2000 HAMBURG 36, Neustadterstr.38

CİRCİS TOK:

405 MÜNCHENGLADBACH 3, Hoernes str.32

P.YUSUF HARMAN

4830 GÜTERSLOH, ACKER STR, 17

P.HANNA TEBER:

1000 BERLİN 30. Potsdamer str.157

ADNAN MERMERTAŞ

Emscherstr.92 , 469 HERNE 2 B.R.D

GABRIEL TOK:

8630 COBURG, Steinweg 37

AZİZ IŞIK, Friedrichstr.6

6301 HEUCHELHEİM B.R.D

ŞABO ŞANKAL, Ludwigstr.24

6300 LAHN-GIESSEN B.R.D

İLİYO DERE:

Korhöksgatan 54 552 - 69 JÖNKÖPING

İSVİÇRE:

SYRO VEREİN

Oberentfelden 5036, Postfach 113 CH.

SABRİ UYSAL:

6854 Valle verde 3 CH.

Habip Özer:

4500 SOLOHURN, Riematt str.6A. CH.

İSA ALPTEKİN :

Dornen Block D 4 - 8890 FLUMS CH.

Kavme Güzeli

Bülow str.39

1000 BERLİN , 30





...Asırlardan beri Süryani yazarların kitablarda kullandıkları HAÇ tipi .